

A picture of Sipkes at a young age is from this article, but pics don't work with these saved-as-html pages; just go to this source (is translated): <https://www-gereformeerdekerken-info.translate.goog/2021/07/03/de-gereformeerde-kerk-te-winterswijk-2/? x tr sl=nl& x tr tl=en& x tr hl=en& x tr pto=wapp> Remember to click from there back to their part 1 of three parts, which is a source for this info. Its author, GJ Kok mentions chiliasm.

Winterswijk-Sipkes-De-Bazuin-13-december-1867.jpg



WINTERSWIJK, den 8 Dec. 1867. Deze dag was voor onze gemeente een goede dag. Onze beroepen leeraar , de WelEerw. heer M. Sipkes, mogt in de morgengodsdienst door onzen waardigen consulent, den WelEerw. heer [Rev.] heer [teacher] D. Breukelaar, pred. te Aalten, in ons midden. worden bevestigd, die tot tekst had Hand. 20 : 28, waarna 's middags onze leeraar voor ons optrad , met de woorden uit 1 Korinten 3 : 11 en zich plechtig aan de gemeente verbond. Groot is de genade, ons iu dezen geschonken. Ruim 12 jaren heeft onze gemeente berderloos verkeerd en in dien tijd vele beproevingen doorgestaan , doch zij is niet verlaten geweest. De Heere gaf haar nog gedurig de levenden stem des **Evangelies**; inzonderheid mogt zij veel sterkte vinden in haren dienstvaardigen consulent, die in de laatste 7 jaren eiken Woensdag kwam katechiseren en 's avonds de godsdienst leiden, en nu mogen wij onzen eigen leeraar zien. Sterke de lleere hem verder iu het werk der bediening en stelle hem tot eenen uitgebreiden zegen voor de gemeente en het volk aan deze plaats.

WINTERSWIJK, the 8 Dec. 1867. This day was a good day for our church. Our professional teacher, the Rev. lord M. **Sipkes**, may in the morning worship by our worthy consultant, the Rev. Mr. D. **Breukelaar, Pastor in Aalten**, in our midst be confirmed, which had for a text Acts 20:28, whereupon in the afternoon our teacher came before us, with the words of 1 Corinthians 3:11, and solemnly committed himself to the church. Great is the grace bestowed on us in you [in him]. For more than 12 years our church has been without problems and has endured many trials during that time, but it has not been abandoned. The Lord still gave her the living voice of the Gospel; especially may she find much strength in her **helpful consultant**, who has come every Wednesday **for the last 7 years to catechize and lead the religion [teaching] in the evenings**, and now we may see our own teacher. Continue to strengthen him in the work of the ministry, and make him a great blessing to the congregation and people of this place.